

Ανοικτή επιστολή προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας

Ανακύκλωση στην Αίγινα: μία ιστορική στιγμή

Με μεγάλη καθυστέρηση η Αίγινα ενδέχεται να κάνει ένα πρώτο βήμα πιο κοντά προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτή της βιώσιμης και σωστής διαχείρισης των απορριμάτων της: την ανακύκλωση.

Tην Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2005, μέσα στην απλή καθημερινότητα της ρουτίνας του υπαίθρου, έλαβε χώρα μία συνάντηση ιστορικής σημασίας για την Αίγινα. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καθαριότητας συναντήθηκαν με εκπρόσωπο του εγκεκριμένου από το ΥΠΕΧΩΔΕ φορέα (συστήμα) ανακύκλωσης, στο γραφείο του Δημάρχου..

Κατά τη συνάντηση, στην οποία παρουσιάστηκε το προτεινόμενο πρόγραμμα για την Αίγινα, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα για ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο Δεκέμβριο 2005. Εξάλλου τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ πιεστικά διότι πολλοί Δήμοι της Αττικής «τρέχουν να προλάβουν» να εναρμονίσουν την διαχείριση των απορριμάτων τους, με αυτά που ορίζει η ΕΕ. Άλιώς προβλέπονται μεγάλα πρόστιμα – το οποία θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τους Δήμους (δίλωση του Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Καταγάννων τον Ιούλιο 2005).

Γιατί πρέπει να κάνει ανακύκλωση η Αίγινα; Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση, δεν είναι «απαίτηση» κάποιων «οικολόγων». Είναι η νομοθεσία του κράτους και ευθύνη των Δήμων... Μη τίρηση του νόμου έπειτα απόβλητων συσκευασίας». Μη τίρηση του νόμου έπειτα ασφαρές ποινικές κυρώσεις προστίμων και φιλάκισης των υπευθύνων συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηλ. των Δήμων), που έχουν νομική ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του νόμου.

Πώς μπορεί ένας Δήμος να οργανώσει πρόγραμμα ανακύκλωσης; Σήμερα η ελληνική αγορά είναι – στην κυριολεξία – γεμάτη από εταιρείες που συσχολούνται με την ανακύκλωση, πολλές από τις οποίες συμμετέχουν και στην έκθεση HELECO '05 στις αρχές του χρόνου. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), μία από τις παλαιότερες στον κλάδο (με κερδοσκοπικό σωματείο το 1992 και ΑΕ το 2001), στην οποία συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), αδειοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2003 ως σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας. Βάσει του νόμου 2939/01, οι Δήμοι συνεργάζονται

ένα γερανοφόρο όχημα δωρεάν και ενημέρωση και καθοδήγηση του κόσμου για την επιτυχία του προγράμματος, επίσης δωρεάν. Ο Δήμος καλείται να επανδρώσει το όχημα, να το συντηρήσει, να συλλέξει τα προς ανακύκλωση απορρίμματα και να τα μεταφέρει στο Κέντρο διαλογής στον Ασπρόπυργο. Αν ο Δήμος αποφασίσει θετικά, τότε η Αίγινα θα ξεκινήσει την ανακύκλωση το Πάσχα 2006 (η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στην καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής στον Ασπρόπυργο).

Η στιγμή είναι ιστορική, διότι ξεκινώντας ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Αίγινα, θα μπορέσει επιπλέους το πρόβλημα των ακουπιδίων να οδηγθεί σε μία λύση, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες πρακτικές παγκοσμίως, αλλά και νόμιμη απέναντι στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, ο Δήμος δεν κινδυνεύει να κληθεί να πληρώσει πρόστιμα στην ΕΕ και δημιουργεί το πλαίσιο για επιπλέον συνεργασίες με άλλους φορείς, για την ανακύκλωση όλων των απορριμάτων, όπως ορίζει ο νόμος, όπως ελαστικά, λάδια, ορυκτέλαια, πλεκτρικό και πλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες και αδρανή (μπάζα). Τέλος, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δούμε και πρωτοβουλίες κομποστοποίησης των



Με το νέο πρόγραμμα τα χαρτώνια μαζί με τα υπόλοιπα ανακύκλωσμα θα μαζεύονται σε ειδικό κόδο και θα ανακυκλώνονται.

οργανικών απορριμάτων και κλαδεμάτων σε οικιακό και δημοτικό επίπεδο.

Με όλα λόγια, η Αίγινα σήμερα μπορεί – επιτέλους – να βάλει τη διαχείριση των απορριμάτων σε νέες βάσεις και να οδηγήσει ένα χρόνιο πρόβλημα προς την επίλυσή του. ◉



Εικόνες σαν και αυτές πιθανόν να εκλείψουν, ακόμα και αν κλείσουν προσωρινά τα ΧΥΤΑ. Τουλάχιστον το 35% των ακουπιδίων δεν θα πετάγονται πια στο δρόμο: θα ανακυκλώνονται.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΠΟΔΕΙΟ
ΛΥΧΝΑΡΙ



Στη σκιά της πεταλούδας

του Ιαΐδωρου Ζουργού

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα του ευρύτερου βορειοελλαδικού χώρου μέσα από το χρονικό δύο οικογενειών που απλώνεται σε τρεις αλόγιλρες γενιές. Από την Ανατολική Ρωμυλία και την Αδριανούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα και από τα καμένα χωριά των φιλετικών ανταγωνισμών στη Μακεδονία της ίδιας εποχής, έως τη ομηρινή Θεσσαλονίκη, οι πόλεμοι, οι προσφυγιές,