

“

**Η αντίθεση μεταξύ της ευαισθησίας και ενασθήτριοποίησης με την κακογουστιά και τον «ωχαδελφισμό» που χαρακτηρίζει την σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αγγίζε τα δρια του συνεργαλισμού, παράλληλα που δε βρισκόμουν σε καμία έκθεση σε μουσείο, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά.**

■ αναθυμίτηκα την έκθεση αυτή πριν λίγες μέρες όταν δρεπάνικα για όλη μια φορά στο λιμάνι του Πειραιά.  
 ■ Αυτή τη φορά ήταν όμως διαφορετική: Η αντίθεση μεταξύ της ευαισθησίας και ευαισθητοποίησης με την κακογουστιά και τον «ωχαδελφισμό» που χαρακτηρίζει την σύγχρονη ελληνική κοινωνία, άγγιζε τα δρια του συνεργαλισμού, παρόλο που δε βρισκόμουν σε καμία έκθεση σε μουσείο, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί, στο πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, το έτος 2006, απίθικην πλαστικής

## Ζήστε το Μύθο σας Οικολογικά

Πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν ακόμη φοιτητής αρχιτεκτονικής στην Αμερική, έχα ήδη οις μία έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (το γνωστό MoMA) με τίτλο «High and Low». Η έκθεση παρουσίαζε μία ρετροσηκτιβή μόντερνας τέχνης πορουσιάδαντος την παράλληλη εξέλιξη αυτού που άριξε ως «υψηλή» και «χαμηλή» τέχνη. Δικιοδότη, ωφέλη τη μία οι τουαλέτες ως ready-made αντικέμενα γλυπτικής του Μαρισέλ Ντουσάμπ και από την άλλη τα είδη υγειεινής της σειράς στους καταλόγους βιομηχανικών προϊόντων τών φράχων του 20ου αιώνα.



τέντες, για να λειτουργήσουν ως χώροι αναμονής επιβατών. Χώροι αναμονής που θυμίζουν νεοκλουστίστη δεξιώσων στα περίκαρα της Αττικής. Χώροι αναμονής που έχουν εξοπλιστεί με λεπτοπλέκτης πυασόδεμες καρέκλες – λές και προσδίδονται για δεξίωση στα γκαζέν εβαλτικού αγροκτήματος και δει για συνεχή χρήση σε πολυεύκρατο λιμάνι στηβατών με αποσκευές – και δύο μονάδες κλιματομού των 60.000 Btu/η στην κάθε γέντα, ώστε να φύγουν ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνιών μέτρων η κάθε μετα.

Τό θέμα μπορεί να μοιάζει με τοίχο στα ρίτια μου, αλλά μπορεί να φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό στον απλό περιστατικό. Είναι δημός: Μάλλον όχι, διότι οι τέντες είναι κλεισμένες

ρυπής ζέστης στους περιστικούς: οι τέντες με τα κλιματιστικά τους καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και επιβαρύνουν το μικροκλίμα της περιοχής, όσο ότι το επιβάρυνε μία βόρειη πολικότητα! Και δει μόνο: εδαφίση της πρόκειται εγκατόσταση, τα νερά της φύλτε λιμνάζουν δίπλα στις σκηνές, δημιουργώντας εκνόντα τρεπαλαμάδι στα πρώτα λιμάνια της χώρας.

**Συμφραζόμεθα:** Ταχώς, διήτη δίπλα ας μία από τις τέντες αυτές στήθηκε τα αποκορύφωμα της οβλιγτότης: ένα πλαστικό περίπτερο, με τα κλιματιστικά του και τα καλώδια του σε πλήρη θέα και έναν τεράστιο τίτλο «Ελλάδα: Ζήστε το μύθο σας» - σε είναι δυνατόν! Αυτή είναι η Ελλάδα του 2006: Αυτό έχουμε να παρθενούσιμε, προς τόνις ένους τουρίστες και προς εμάς τους ίδιους:





Υπάρχει όμως και μία άλλη Ελλάδα. Αυτή πού συνάντησα στον ΟΑΚΑ, στην έκθεση Ecolife, την πρώτη έκθεση που υπεύθυνα αγόρασε δικαιώματα ρύπων για την επιπλέον μόλυνση που θα επέβαλε στο περιβάλλον, εξαιτίας της μετακίνησης των επισκεπτών της με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Σουρεαλιστικό; Καθόλου! Η Ελλάδα, έχοντας υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο δεσμεύεται μαζί με όλες τις χώρες της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη – που ευθύνεται για τις κλιματικές αλλαγές. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ ΑΕ ετοιμάζει αυξήσεις στους λογαριασμούς του πλεκτρικού, ώστε να μπορεί να πληρώσει τα εκατομμύρια ευρώ στο διεθνές χρηματιστήριο ρύπων, για να συνεχίζει να ρυπαίνει τον αέρα, το χώμα και τα υπόγεια νερά και να απειλεί την υγεία των κατοίκων δίπλα στα εργοστάσια πλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη.

Μετά την αθλιότητα που αντίκρυσα στο λιμάνι του Πειραιά, η έκθεση ήταν σαν ένα όνειρο: βιολογικά πριόνια, φυσικοί χυμοί από σταφύλι χωρίς χημικά πρόσθετα και συντριπτικά, ρούχα από φυσικές πρώτες ύλες, φυσικά χρώματα για το σπίτι, κάδοι κομποστοποίησης για τα οργανικά της κουζίνας – που αντί να καταλήγουν στη χωματερή και να παράγουν, το βλαβερό για την ατμόσφαιρα, μεθάνιο, γίνονται φυσικό λίπασμα για τον κάποιο – σύλλογοι και οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρεία, που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον

και τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας του ανθρώπου, πατώματα από φυσικά υλικά (φελλό και ξύλο), πλιακοί συλλέκτες που παράγουν καθαρό πλεκτρικό ρεύμα – χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον – τζάκια που χρησιμοποιούν βιομάζα για θέρμανση και αντικαθιστούν τους συμβατικούς λέβητες και καυστήρες, περιοδικά για την οικολογία και το περιβάλλον, όπως το ΟΙΚΟ της Καθημερινής, το ECOTEC, το Βιόραμα, οδηγίες για την ανακύκλωση αυτοκινήτων, πλεκτρικών συσκευών, ελαστικών, παρουσίαση της εργασίας μαθητών με θέμα την οικολογική δόμηση με την επιμέλεια του μηχανικού βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής Κώστα Τσίπηρα και του περιοδικού Βιόραμα, κ.ά. Όλα κάτω από τον καταγάλανο απικό ουρανό και το μεγαλόπρεπο μεταλλικό στέγαστρο του βραβευμένου ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα.

To high της ημέρας ήταν ο παγωμένος φυσικός χυμός που ήπια στο περίπτερο της Οικογένειας Γεώργια από τα Σπάτα, οι οποίοι παρουσίασαν πριν από ένα χρόνο σε εκδήλωση στην Αίγινα τη βιοκλιματική τους κατοικία. Επίσης, ο πανέξυπνος κάδος κομποστοποίησης για το μπαλκόνι πολυκατοικίας, που είδα στο περίπτερο της Βελτιωτικής - Γ. Παππάς, ο οποίος έρχεται και σε συσκευασία δώρου για γάμο! Τι πιο ωραίο δώρο για ένα νέο ζευγάρι, για να μπορεί στην οικολογική ζωή; Το καλύτερο δώρο για το μέλλον των παιδιών τους! Επίσης, high ήταν και τα συστήματα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων της Shielco, τα οποία εξοικονομούν νερό και δεν επιβάρυνουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα – προβλήματα γνωστά σε πολλά μέρη της Αιγαίνας με τους υπερχειλίζοντες βόθρους και την ανεξέλεγκτη υπερδόμηση. Το low της ημέρας ήταν η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, που αντίκρυσα ξανά στην επιστροφή, με τις τέντες ταΐρου και τα κλιμαστικά θηρία, που με προσγείωσαν στην άθλια πραγματικότητα της χώρας μας. «Ζήστε το μύθο σας»: Σίγουρα στην έκθεση Ecolife στον ΟΑΚΑ. Όχι όμως στο λιμάνι του Πειραιά. ✘