

Ερωτήματα για την ανάπλαση των λατομείων

Ενα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας ετοιμάζεται στην Αίγινα. Πρόκειται για την αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων του Μεσαγρού. Στις 2/8/04 δημοσιεύθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης των λατομείων. Η μελέτη περιελάμβανε τη διαμόρφωση του ανάγλυφου και ευστάθειας των επικλίσεων, τη φυτοτεχνική μελέτη και όλων των συνοδευτικών έργων υποδομής. Βάσει του ΦΕΚ 783/23.6.2000 που τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1204/17.9.2002, η αποκατάσταση ανενεργού λατομείου καθορίζεται ως χώρος υποδοχής υλικών εσκαφών και στερών υλικών καθαίρεσεων που προέρχονται από

πάσης φύσεως εκτελούμενα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Επιτρέπεται δε η επί τόπου κατεργασία με διαλογή και θραύση προϊόντων και η διάθεση των υλικών που προκύπτουν.

Επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του ΕΣΔΚΝΑ κ. Μνηματίδη και τον προϊστάμενο Πρασίνου και Αποκαταστάσεων μηχανικό κ. Κόικα και ενημερωθήκαμε για την πορεία του έργου: «Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης και λάβαμε προσαφές τις οποίες τώρα θα αξιολογήσουμε. Έχουμε στείλει σύμβαση συνεργασίας για υπογραφή στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας αποκατάστασης ανενεργών λατομείων στο Νομό Αττικής και περιμένουμε να την υπογράψουν». Τι σύμβαση του έργου υπογράφουν από κοινού ο Οργανισμός Αθήνας, ο ΕΣΔΚΝΑ και ο Δήμος Αίγινας.

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες (εφόσον υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας και επιλεγεί ο μελετητής). Η μελέτη θα πληρωθεί από τον ΕΣΔΚΝΑ, ενώ δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για την εφαρμογή της. «Τα έξοδα εφαρμογής

θα καλυφθούν από το εισιτήριο που θα πληρώσουν οι εργολάβοι/ιδιοκτήτες που θα αποθέτουν το μπόζα τους στα λατομεία» μας ανέφερε ο κ. Κόικας. Δηλαδή, η εφαρμογή αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την περιβαλλοντική συνείδηση και το φιλότιμο των εργολάβων και ιδιοκτητών. Πάσοι άραγε θα το κάνουν;

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΚΝΑ προβλέπεται ότι θα υπάρχει φύλακας στην είσοδο των λατομείων ο οποίος θα εξετάζει τα φορτία ώστε να μην αποθέτουν οικιακά απόβλητα, οργανικά (τροφές) και επικίνδυνα τοξικά. Άραγε, ένας φύλακας θα είναι αρκετός για να μην μετατραπεί ο χώρος σε ανεπίσημη χωματερή, μεταβάλλοντας το χώρο σε εστία μόλυνσης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος; Το θέμα παίρνει

άλλη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη ότι στα λατομεία υπάρχει γεώτρηση που υδροδοτεί το Μεσαγρό και την Αγία Μαρίνα.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω από το έργο αυτό. Διερωτούμαι: θα είναι μία μοναδική ευκαιρία για να γλυτώσει το νησί από την ανεξέλεγκτη ρήψη μαζών για μεγάλο χρονικό διάστημα (ίσως και για πάντα); Ή πρόκειται για προεκλογική εξαγγελία χωρίς ουσιαστική περιβαλλοντική σκέψη; Μήπως πρόκειται για μία μελλοντική χωματερή, ώστε να μην επιβαρύνεται πια ο Δήμος από την ταφή στα ΧΥΤΑ της Αττικής; Ή ένας συνδυασμός των παραπάνω; Στη θεωρία, η αποκατάσταση των παλιών λατομείων θα μπορούσε να έχει τριπλό όφελος για το νησί: (α) να το ξαλαφρώσει από τα μπόζα που υποβιβάζουν τη φυσική ομορφιά του (β) να εισάγει στην καθημερινότητα του νησιού μία πρακτική αειφόρου ανάπτυξης και (γ) να επουλώσει τη φύση από άλλη μία πληγή της σύγχρονης αν-αειφόρου ανάπτυξης. Πραγματικά εύχομαι ότι και στην πράξη θα ισχύσει το ίδιο. Αναλυτικότερο ρεπορτάζ σε προσεχές τεύχος.

H.M.

Θα είναι πράγματι μία μοναδική ευκαιρία για να γλυτώσει το νησί από την ανεξέλεγκτη ρήψη μαζών;