

# Οικολογικός απολογισμός 2006

Κλείνοντας η στήλη άλλο ένα χρόνο παρουσίας στα Νέα του Σαρωνικού, θεωρώσα ότι καλό είναι να γίνει ένας απολογισμός. Μέσα από τη στήλη προσπάθησα να περάσω κάποια μηνύματα, να ξυπνήσω κάποιες συνειδήσεις, να ενεργοποιήσω κάποιες διαδικασίες επαγρύπνησης.



Κλαδέματα και ακουπιδία στην οδό Στρατηγού Πετρίτη.



Κλαδέματα στο δρόμο, όταν λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχουν κατοίκες που μπορούν να τα φάνε...

του

Ηλία Μεσσία

66

*Πότε θα ενημερώσει ο Δήμος τους πολίτες για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους στο θέμα της καθαριότητας, για να μπορούν να συμβάλουν στη λύση και όχι να επιδεινώνουν το πρόβλημα;*

**Π**αρά τις θετικές αντιδράσεις, η καθημερινότητα συχνά σαν χαστούκι με επανέφερε στην πραγματικότητα. Λες και δεν γράφτηκε τίποτα μέχρι σήμερα. Σαν να μην υπήρξε καμία αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αίγινα, η Ελλάδα και ο κόσμος ολόκληρος. Σαν η υπερθέρμανση να αφορά κάποιο άλλο πλανήτη και όχι το δικό μας. Σαν η μείωση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού, η μόλυνση του αέρα, η συσσώρευση σκουπιδιών στους ΧΥΤΑ και τις χωματερές και λυματολάσπης στην υπερκορεσμένη Ψυτάλεια, να μην αφορά εμάς. Εκπλήσσομαι συνεχώς εκ νέου με την αδιαφορία, τον ωχαδελφισμό και την απάθεια της πλειοψηφίας, δυστυχώς. Αλλά και του κράτους, των ΟΤΑ και όλων των κρατικών φορέων και μηχανισμών που συνεχίζουν αμέριμνοι το «έργο» τους και τις κομματικές και πελατιακές τους δραστηριότητες και εξυπηρετήσεις, αδιαφορώντας για το περιβαλλοντικό κόστος. Δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, αλλά να βλέπω τη θετική όψη των πραγμάτων. Όμως, τις προάλλες, το ποτήρι ξεχύλισε. Θα σας διηγηθώ δύο περιστατικά που, πραγματικά, με έβγαλαν από τα ρούχα μου.

Το πρώτο περιστατικό αφορά στα σκουπιδία.

Βρισκόμουν στο πλοίο από Πειραιά για Αίγινα και διάβαζα στην εφημερίδα για τα προβλήματα που πρόκειται να συναντήσει η Αττική, καθώς ο νέος ΧΥΤΑ της Φυλής γεμίζει με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ η οποιαδήποτε επέκτασή του δεν θα είναι έτοιμη πριν από μερικές εβδομάδες. Διάβαζα επίσης για τα προβλήματα στη διαχείριση του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων και Φυλής, με τους οδηγούς των απορριματοφόρων να περιμένουν ατέλειωτες ώρες εξαιτίας της ανικανότητας των αρμόδιων φορέων να λειτουργήσει το σύστημα καθαριότητας με σεβασμό στον πολίτη και τον επαγγελματία οδηγό καθαριότητας. Και ενώ δεν είχα καλά τελειώσει το άρθρο, συναντάω στο πλοίο ένα φίλο, που δουλεύει στην Αίγινα οδηγός καθαριότητας. Χωρίς να μακρυγορώ, μου διηγήθηκε το δράμα του και τον εξεφτελισμό που υπέστη, τις δύο διαδρομές και έξι ώρες που χρειάστηκε, για να αδειάσει ένα απορριματοφόρο στον ΧΥΤΑ Φυλής!

Όμως δεν ήταν αυτό που με εξόργισε, αλλά η αδιαφορία των συμπολιτών μας. Ο ωχαδερφισμός και η απάθειά τους. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στους συμπολίτες μας, ανθρώπους που υποτίθεται ότι - αγαπάνε το νησί στο οποίο ζουν και το οποίο τους μεγάλωσε και τους τρέφει. Τους συμπολίτες μας οι οποίοι, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, αδιαφορούν, αρκεί να κάνουν τη

**ΤΖΑΜΙΑ ΡΟΔΙΤΗΣ**  
Κρύσταλλα - Καθρέπτες - Ακρυλικά  
Πολυκαρβονικά Φύλλα (Plexi-Glass)  
ΚΥΨΕΛΗ, ΑΙΓΙΝΑ - ΤΗΛ.: 22970 27111, 693 6590959

**Ηλίας Μεσσίας**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός  
Απόφοιτος Υαίε. ΕΜΠ  
www.yvelia.com  
Πλακάκια Αίγινα 18010  
22970.23702 6944.664242  
ama@yvelia.com  
Μελέτες . Άδειες . Επίβλεψη . Επιστασία . Βιοκλιματικά . Κατασκευές

**Νικολέτα Ευφροσύνη**  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
ΥΓΡΑΕΡΙΑ  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
& ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ PROPLAN  
ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ | ΑΙΓΙΝΑ  
ΤΗΛ: 22970.28638 | ΚΙΝ: 6977.235.104

**Γιάννης Τζούλας**  
Χειροποίητο τζάκι  
Τοποθετήσεις • Επενδύσεις  
ΑΙΓΙΝΑ • κιν.: 6937.371.515

**ΠΙΣΙΝΕΣ - SPA**  
Κατασκευή • Συντήρηση • Επισκευές • Χημικά • Ανταλλακτικά • Αξεσουάρ  
Ντέιβιντ Γκάρνερ  
David Garner  
Πολλές Ελιές, Κυψέλη - Αίγινα  
Τηλ.: 22970 29149, 22970 29159, 22970 25778, 6944 278340

**"Ο ΤΑΚΗΣ"** ΑΛΩΝΕΣ  
Ταβέρνα-ψησταριά  
ΑΛΩΝΕΣ - ΑΙΓΙΝΑ - ΤΗΛ.: 22970 32283 - www.tavernatakis.gr | e-mail: info@tavernatakis.gr

δουλειά τους. Τους συμπολίτες μας που κατά μήκος της οδού Στρατηγού Πετρίτη, αφήνουν, εκτός από τα σκουπίδια τους, κλαδέματα! Κλαδιά από ελιές και φυσιτικές, βέργες, που μπορούν να χρησιμεύσουν για προσόνυμα! Που αν τα αφήνουν στον κήπο τους σε μία γωνιά, ή τα θρυμμάτιζαν, θα είχαν φυσικό λίπασμα με θρεπτικά συστατικά για το χώμα! Κλαδέματα με κλωρά φύλλα, που θα μπορούσαν να τα δώσουν τροφή στα ζώα. Υπάρχει όμως και ο Κανονισμός Καθαριότητας της Αίγινας, σύμφωνα με τον οποίο – θα έπρεπε να γνωρίζουν – ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά να πετιούνται τα κλαδέματα στα σκουπίδια (κεφ. Β Άρθρο 4-5) ενώ προβλέπεται μεγάλο πρόστιμο! Πότε θα ενημερώσει ο Δήμος τους πολίτες για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους στο θέμα της καθαριότητας, για να μπορούν να συμβάλουν στη λύση και όχι να επιδεινώνουν το πρόβλημα; Η νέα Δημοτική αρχή, θα το θέσει άραγε ως επείγουσα προτεραιότητα; Το ελπίζω.

Το δεύτερο περιστατικό, αφορά στο νερό, το οποίο το έχουμε πει «νερό, νεράκι» στην Αίγινα. Προεκλογικά ακούγαμε από τους υποψηφίους για το πρόβλημα του νερού και τις λύσεις που είχαν έτοιμες, αρκεί να τους ψηφίζαμε. Το πρόβλημα του νερού, που όσο εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επιδεινώνεται, διότι οι βροχοπτώσεις στην περιοχή της Ελλάδας θα μειώνονται, ο υδροφόρος ορίζοντας θα γίνεται όλο και πίο υφάλμυρος και το χώμα όλο και θα χάνει την υγρασία του, εξαιτίας της εξάτμισης. Με αποτέλεσμα, να οδηγείται η Αίγινα, όπως και όλη η Ελλάδα – είναι πλέον γνωστό, δεν λέω κάτι νέο – σε ερημοποίηση.

Και όμως, παρόλο που συμβαίνουν όλα αυτά,

στην Αίγινα κανείς δεν μιλάει για οικονομία στη σπατάλη του νερού, για μείωση στην υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα και για προστασία των παράκτιων υδάτων (πηγής πλούτου για τον τουρισμό της Αίγινας). Οι δημοτικοί άρχοντες ασχολούνται με ΣΔΙΤ και αγωγούς νερού που «θα» φέρουν. Ο καθένας στην Αίγινα κάνει – ανεξέλεγκτα - γεωτρήσεις, ενώ στην πόλη, αντί να ξοδεύουν για βόθρο, πετάνε τα λύματα και τις αποχετεύσεις τους στα πηγάδια! Υπάρχουν και κάποιοι στην πόλη, που για ευκολία (για να μην χρειαστεί να αδειάζουν το βόθρο τους) «σπάνε» τους βόθρους για να καταλήγουν τα λύματά τους ανεπεξέργαστα στη θάλασσα! Αναρωτιέμαι, άραγε, δεν καταλαβαίνουν; Δηλαδή, βρωμίζουν το νερό και τη θάλασσα κάποιου άλλου, ή το νερό που βρωμίζουν βρίσκεται σε άλλο πλανήτη και όχι στην Αίγινα;

Όμως το ποτήρι ξεχύλισε τις προάλλες, πάλι στην οδό Στρατηγού Πετρίτη, όταν ερχόμενος από τον παραλιακό είδα το δρόμο πλημμυρισμένο. Στην αρχή νόμισα ότι έσπασε ο αγωγός του Δήμου. Τότε είδα έναν νεαρό, γύρω στα εικοσιπέντε, να ποτίζει με το λάστιχο... το δρόμο! Δεν κρατήθηκα. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και του μίλησα: «Καλημέρα. Δεν είναι κρίμα τόσο νερό;» τον ρώτησα. «Σάμπως το πληρώνουμε;» ήταν η απάντηση. «Δηλαδή;» ρώτησα, διότι δεν κατάλαβα. «Από πηγάδι είναι. Να μην πλύνουμε λίγο το δρόμο;» μου απάντησε! Έμεινα άφωνος. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και τον φωτογράφισα πριν προλάβει να μαζέψει το λάστιχο βιαστικά και να κρυφτεί πίσω από τους θάμνους. Αδυνατώ να καταλάβω. Άραγε τι νόμιζε; Ότι το νερό από το πηγάδι του έρχεται από άλλο

πλανήτη και όχι από τον υδροφόρο ορίζοντα της Αίγινας; Πιθανόν να μην αντιλαμβάνεται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποχωρήσει σημαντικά λόγω υπεράντλησης – και σπατάλης - με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πίο υφάλμυρος με την εισαγωγή θαλάσσιου νερού. Δεν γνωρίζει ότι το υφάλμυρο νερό είναι ό,τι χειρότερο για το χώμα, απειλώντας το με ξηρασία και ερημοποίηση; Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος - το μισογεμάτο ποτήρι. Πρόκειται για πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που νοιάζονται. Ανθρώπων που θεωρούν όλο τον πλανήτη ένα μεγάλο χωριό, στο οποίο ανήκουμε όλοι και νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Ανθρώπων που νοιάζονται να μην κάνουν κακό στη φύση, διότι ξέρουν ότι η πράξη τους θα έχει αρνητική επίδραση στη ζωή κάποιου άλλου συνανθρώπου τους – που αλυσιδωτά θα επηρεάσει και τους ίδιους. Ανθρώπους που ζουν το πνεύμα των Χριστουγέννων και της αλληλεγγύης όλο το χρόνο. Ανθρώπους που πρώτα θα προσπαθήσουν τα κοινά αγαθά – τον καθαρό αέρα, το καθαρό νερό, τη φύση – και μετά θα νοιαστούν για τα δικά τους. Διότι χωρίς τα κοινά αγαθά, ξέρουν, ότι δεν θα έχουν να αναπνεύσουν, να φάνε και να πιούν – δηλ. να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να μην σας διηγηθώ, εν συντομία, για μία οικογένεια φίλων που με ενθουσιασμό με πληροφορούν κάθε τόσο για τα οικολογικά τους «κατορθώματα». Τις προάλλες μου έλεγαν πόσα σκουπίδια ΔΕΝ πετάνε: τα οργανικά της κουζίνας τα κάνουν κομπόστ (φυσικό λίπασμα) στον κήπο. Τα χαρτιά τα πηγαίνουν οι ίδιοι για ανακύκλωση. Τα γυάλινα βαζάκια τα δίνουν σε φίλους που κάνουν μαρμελά-

δες και τα χρειάζονται. Τις κονσέρβες και τα τεκεδεδάκια τα δίνουν σε αυτούς που μαζεύουν τα σίδερα. Πλαστικά μπουκάλια νερού δεν πετάνε, διότι χρησιμοποιούν τις επιστροφόμενες μπουτίλιες των 18 λίτρων. Παρόλο που έχουν μωρά δεν πετάνε πάνες, διότι τις βιοδιασπώμενες τις θάβουν και τις πάνινες τις πλένουν. Κάνουν οικονομία στο νερό διότι μαζεύουν το βρόχινο για να ποτίζουν τον κήπο τους. Κάνουν οικονομία στο ηλεκτρικό: βάζουν πλυντήριο μετά τα μεσάνυχτα με το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, έχουν ζεστό νερό με ηλιακό θερμοσίφωνα (έξυπνα κρυμμένο στην ταράτσα, για να μην χαλάει αισθητικά το τοπίο) και αντί για κλιματιστικό, αερίζουν το σπίτι τους με ανεμιστήρες και τον αέρα. Πρόσφατα «ανακύκλωσαν» πολλά παιδικά παιχνίδια – τα μεν δικά τους τα έδωσαν στο Κέντρο Υγείας για τα παιδιά που δεν έχουν και τα δε φίλων, τα έλαβαν με χαρά για να φτιάξουν μία μικρή παιδική χαρά στον κήπο τους. Φέτος στις γιορτές δεν θα μοιράσουν δώρα – ειδικά τα φτηνά Κινέζικα που μετά από λίγο πετούν και συσσωρεύονται στις χωματερές – αλλά θα κάνουν δώρα μέσω διαδικτύου σε οργανώσεις για το περιβάλλον στο όνομα αυτών που θέλουν να τιμήσουν. Τώρα στις γιορτές, ας αναλογιστούμε υπεύθυνα τις πράξεις μας αν θέλουμε να γιορτάζουμε για πολλά χρόνια ακόμη και να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα για καλύτερες μέρες. Διότι, μόνο αλλάζοντας τις συνήθειές μας και ενεργώντας συνειδητά θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Αλλιώς κάθε νέο έτος θα είναι χειρότερο και οι απολογισμοί μας, αντί για εορταστικοί, θα γίνονται κάθε χρόνο πίο λυπητεροί για όλους μας. ☘

“  
Υπάρχουν και κάποιοι στην πόλη, που για ευκολία (για να μην χρειαστεί να αδειάζουν το βόθρο τους) «σπάνε» τους βόθρους για να καταλήγουν τα λύματά τους ανεπεξέργαστα στη θάλασσα! Αναρωτιέμαι, άραγε, δεν καταλαβαίνουν;

**ΣΙΔΕΛΥΠ** Γ. ΛΥΚΟΥΡΗΣ - Σ. ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΣ Ο.Ε

**ΣΙΔΕΡΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ**  
**ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝ**

Λ. ΑΦΑΙΑΣ - ΜΕΣΑΓΡΟΣ - ΤΗΛ. 22970.71288 ΚΙΝ. 6973.001.572

**ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ - ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ**  
**ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

ΟΙΝΩΝΗΣ 6. Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΙΓΙΝΑ  
ΤΗΛ. 22970.25500 FAX: 22970.25505 ΚΙΝ. 6979.334.442

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΙΤΗ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ**

- Αποτυπώσεις
- Χαράξεις
- Οριοθέτηση
- Τριγωνισμοί

Τηλ.: 22970 52012, Κιν.: 6974 005945, e-mail: anastasiakrt@yahoo.gr

**"KORROS HOUSES"**  
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΣΤΗΝ ΠΡΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΗΤΙΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 75 ΩΣ 120 τ.μ.

ΤΗΛ. 22970.61074 • 6944.731.363  
6944.586.720 • 210.8959.873

**En Aigin**  
**CAFE - BAR**

Σας περιμένουμε στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν μας, την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2006, από τις 10:00μμ έως αργά.

**ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ**

**Σπ. Ρόδη 44 - Στον όροφο, Τηλ.: 22970 22483**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**  
**ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΚΟΣ**

**ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ**  
**Ι.Χ. - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**  
**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ**

ΚΥΨΕΛΗ - ΑΙΓΙΝΑ,  
ΤΗΛ. 22970.26566 - ΚΙΝ. 6972.302.553